

KLEIN



& FIJN

Toen Daniëlle hoorde dat er in eco-dorp Bolderburen een tiny house te koop was, verruilde ze haar stadsvilla voor een houten 'stuga'. Ze vond haar grote geluk op slechts 40 m².

Diervriendelijk

De lamp boven tafel is van Normann Copenhagen via Nordic Nest. De eikenhouten eettafel van HKliving is groter te maken. Tafel en op maat gemaakte klepbank zijn geverfd in de kleur Studio Green van Farrow & Ball. Daarbij Eames-stoelen van Vitra in de kleur Pebble met een walnoten onderstel. De vaas kocht Daniëlle bij Eindeloos: "De mooiste bloemenwinkel in Bussum." Kandelaars van Hema, diervriendelijk schapevilt (vilt in plaats van huid) van Vacht Van Vilt, wandlampje van Modular Trapz.





Wie: Daniëlle Keijer (48, regieassistent, counseling) en zoon Ollie (7)

Wat: tiny house in Zweedse stijl, beneden 33 m², boven 25 m²

Waar: ecodorp Bolderburen, Almere-Oosterwold

Midden in het groen, maar minder dan een halfuur rijden van Amsterdam en Utrecht, ligt eco-dorp Bolderburen met 22 houten huizen. Daniëlle woont in een van de kleinste, een tiny house van 40 m². De huizen in Bolderburen zijn geïnspireerd op stuga's, typisch Zweedse woningen die doorgaans bestaan uit een of enkele ruimtes.

In een tijdschrift las ze over de bouwer van het huisje. "De tekst en foto maakten me nieuwsgierig, dus ik schreef me in voor de nieuwsbrief. Ik woonde destijds in een groot huis in Bussum, een stadsvilla van zo'n 200 m². Een prachtig huis in een leuke buurt in een fijne stad, maar ik wilde er graag weg vanwege mijn scheiding."

Toen Daniëlle in de nieuwsbrief van eco-dorp Bolderburen las dat er een huisje in de verkoop kwam, twijfelde ze geen moment: "Samen met mijn vader ben ik langsgedaan op een van de kijkdagen. Ik was niet de enige geïnteresseerde, dus ik wist: als ik het echt wil, moet ik ervoor gaan. Ik heb een goed bod gedaan en het huisje was van mij."

KLEDING & SERVIES

Het dorp in het groen, dicht bij Almere, heeft veel heuveltjes, overal staan fruitbomen, er zijn bloemenveldjes, een watertje en een gezamenlijke sauna. Het huisje dat Daniëlle kocht was al eerder verkocht, maar nog nooit bewoond geweest. "Ik heb het samen met vriendin en styliste Lonnie Brands helemaal naar mijn smaak gemaakt. Boven hebben we het opgebroken, zodat er nu twee slaapkamertjes zijn waar je net kunt staan." Veel spullen uit haar oude huis kon Daniëlle niet meenemen toen ze ging verhuizen. "De nieuwe bewoners namen gelukkig bijna alle meubels over, daar hoefde ik dus niet over na te denken. Ik heb alleen mijn kleding en servies mee verhuisd. Andere spullen, zoals mijn studieboeken en herinneringen, bracht ik naar mijn moeder. Daar staan ze nu op zolder. Het is heerlijk om weinig spullen te hebben. Bezit is ook zorg. Bovendien is het hier nu altijd lekker snel opgeruimd. Ik heb ontdekt dat je echt maar weinig nodig hebt, zo'n klein huis is fijn overzichtelijk." Ruimte mist Daniëlle dan ook niet: "Er is beneden een

"Heerlijk om weinig spullen te hebben, bezit is ook een zorg"

kleine ruimte die alleen uit kasten bestaat, die biedt genoeg plek voor al onze spullen. Daarnaast kan ik redelijk goed weggooien en houd ik er niet van om rommeltjes te verzamelen. Ik vind mijn interieur mooi zoals het nu is, ik hoef niet per se elk jaar iets nieuws. Nu ik hier woon, merk ik dat ik liever investeer in duurzame en dus ook wat duurdere items, die ik dan ook graag wil houden.

De Togo bijvoorbeeld, die bank is een designklassieker, zo mooi en fijn, die blijft."

ZWEEDSE TRADITIE

De plek bevalt Daniëlle goed: "Wonen in het groen is fijn. Aan mijn huisje zit een vlonder, dus ik gooi de deur vaak open en dan heb ik echt een buiten-gevoel. Mijn zoon speelt hier ook meer buiten, lekker in de modder, zonder dat hij moet opletten of er een auto aankomt. Dit eco-dorp is een kleine woongemeenschap waar we veel dingen samen hebben en doen. Er is een moestuin waar iedereen aan bijdraagt en mag oogsten. Eén keer in de week kookt een van de dames hier een heerlijke maaltijd die je dan bij haar op kunt halen. We hebben een gezamenlijke grasmaaier en we vieren met z'n allen het Midzomernachtfeest, een Zweedse traditie waarbij iedereen een muziek- of dansoptreden verzorgt. Daarna eten we samen aan lange tafels. Er is veel contact met de burens, maar je kunt ook prima op jezelf zijn."

Die zit!

Omdat Daniëlle in het huisje weinig spullen kwijt kan, besloot ze te investeren in mooie stukken, zoals de bank. Ze vond deze designklassieker, de Togo Ligne Roset, via Marktplaats. Hij is opnieuw gestoffeerd in een gemêleerd grijs met donkerbruine wollen stof. "Als je zit, dan zit je!" Kachel van Pelletkachels Flevo, bordeauxrode plaid van Klippan via webshop Ookinhetpaars, plantenhangers van het tuincentrum, bamboegordijnen via Baltex blinds in Amsterdam.



"Ik heb geïnvesteerd in één mooi stuk: DE DESIGNBANK"



Keuken op maat

Voor de basic Ikea-keuken werden de frontjes op maat gemaakt van OSB, platen van geperste houtsnippers. OSB no.3 is de meest dichte soort, dus het best bestand tegen vocht. Handgreepjes van Weijntjes, messing Quooker en spoelbak via koperenkranen.com.

“Doordat alles in dezelfde tint is geschilderd oogt het **HEEL RUSTIG**”



Eén geheel

Daniëlle: “Mijn vriendin Lonnie heeft me geholpen met de indeling en styling. Het handelsmerk van haar stylingbureau looks Like Lonnie is om alles in één kleur te schilderen, van vloer tot plafond. Alleen de mooie houten vloer schilderen vond ik te veel gedoe, omdat ik er al woonde, maar muren, plafonds, kozijnen en deuren en zelfs de keukenfrontjes kregen dezelfde tint: Pavilion Gray van Farrow & Ball. Daardoor oogt het geheel rustig.” De tuinset op de vlonder achter het huisje is van Fermob. Het vogeltje aan de keukenmuur is een cadeau, de lampjes boven de keuken zijn van Modular Trapz.

Slaapzolder

Op zolder zijn twee slaapkamers. De underlayment houten vloerplaten, wanden en het plafond kregen allemaal dezelfde tint: School House White van Farrow & Ball. Gebloemd beddengoed van Deugniet en Co, effen overtrek van Yumeko, de schapenvacht nam Daniëlle mee van Schiermonnikoog.

“Zo'n klein huis is lekker
OVERZICHTELIJK”



“Iedereen
werkt in de
moestuin
en iedereen
mag er
oogsten”

**GEÏNSPIREERD
DOOR ASTRID**

Op het terrein van Eco-dorp Bolderburen staan 22 huizen, van klein tot groot. De boeken van Astrid Lindgren over Bolderburen en Michiel van de Hazelhoeve vormden de inspiratie voor het dorpje in het groen. Er is veel ruimte om samen te wonen, samen te spelen en eigen eten te verbouwen.

Alle huizen zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gebouwd in Zweedse stijl.

